



# Nödlandade på Vättern

## Finska flygaröden nedtystade under kriget

**Finland hämtade minst etthundra utländska flygplan i Sverige under andra världskriget. Planen flögs sedan av finnarna själva över Sverige innan de användes i det finska vinterkriget.**

JP kan i dag avslöja att Sverige var mer inblandat i andra

världskriget än vad de flesta tror. Flygningarna var naturligtvis hemlighetsstämplade men i dag, 60 år senare, anger flera källor att planen först fraktades till Sverige isärplockade.

Sedan sattes de ihop på svenska verkstäder och till sist flög finska piloter hem planerna.

En gång höll det dock på

att gå riktigt snett. Den 11 februari 1940 tvingades tre av flygplanen landa på Vätterns is mellan Gränna och Visingsö. Piloterna hade plötsligt överraskats av snöstorm och i Gränna mottogs de som hjältar.

Historien tystades dock ner och tidningarna skrev inte ett ord om händelsen. SIDAN 2



**Lång färd.** Unga och oerfarna piloter sändes till Sverige från Malmö eller Trollhättan hämtade de utländska flygplan som sedan flögs hem till Finland. Flygplanen var utsmyckade med blåa hakkors unionen.



**Lång färd.** Unga och oerfarna piloter sändes civilklädda till Sverige under det finska vinterkriget. I Malmö eller Trollhättan hämtade de utländska flygplan som sedan flögs hem till Finland. Flygplanen var utsmyckade med blåa hakkors och Finland och Tyskland stred på samma sida mot Sovjetunionen.

I  
I  
I  
■  
i  
o  
st  
r  
p  
h  
l  
r  
ö  
o  
s  
i  
J  
l  
r  
l